



Weekbrief wijk Heerlen

Jaargang 14, week 43

20 oktober 2019

20 oktober: Ds. Anco van der Vorm (Heerlen)
Taakdrager: Marjan Jansen
Organist: Jos Jager
Collecten: 1. Diaconie: Consuminderhuis
2. Kerk

27 oktober: Parkstaddienst in de Pelgrimkerk
Ds. Judith van den berg (Roermond)
Collecten: 1. Diaconie
2. Kerk
Deurcollecte: Verwarming

Let op: Wintertijd!

3 november: Oecumenische Parkstaddienst in de
Opstandingskerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
(zie toelichting verderop in de weekbrief)
Voorgangers: Ds. Joachim Stegink en
ds. Wilmer Blijdorp

10 november: Parkstaddienst in de Ark
Dhr. Jaap Hulzebos

17 november: Ds. Joke Zuidema
Taakdrager: Willem Kostelijk
Organist: Ko van de Lagemaat
Collecten: 1. Diaconie: Stichting Leergeld
2. Kerk: Pastoraat

Na elke dienst is er koffiedrinken

Koster: Irene van Solkema, tel: 5716446; emailadres:
kostervansolkema@live.nl

Bij de dienst

* Alle kinderen, groot en klein, tot en met 12 jaar mogen met Bernadette naar de kindernevendienst.

Opbrengst collecten zondag 13 oktober 2019:

1^e collecte Diaconie: € 200,12
2^e collecte Kerk en Israël: € 103,98
De diaconie

Dag van de Armoede 17 oktober 2019

In samenwerking met andere kerkgemeenschappen doet onze gemeente mee aan activiteiten op de dag van de armoede op 17 oktober. O.a. is er soep met broodjes nieuwe boekwinkel Van der Velden-van Dam aan de Promenade 153 in Heerlen-centrum. We zoeken nog vrijwilligers die op deze locatie mee willen helpen bij de voorbereidingen. Als u belangstelling hebt, kunt u zich opgeven bij ds. Joachim Stegink.

Actie Schoenendoos

Het is dit jaar de 24ste keer dat we meedoen met deze actie. We hebben al heeeeeeel veel dozen versierd en gevuld, maar nog steeds is het niet genoeg.

Als ik de krant opsla en lees over vluchtelingen en kampen en de ellende die kinderen overkomen, denk ik meteen **SCHOENENDOZEN !!!!**

Helaas stopt dit nooit.

Dit jaar gaan de dozen naar Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Er staan weer dozen in de kerk, versierd en onversierd, aan u de vraag om ze te vullen en evt. te versieren. Je mag natuurlijk je eigen schoenendoos ook nemen. Alleen spulletjes neerleggen mag ook. In en naast de dozen ligt informatie over de actie.

Dit jaar heeft de diaconie besloten om de verzendkosten te betalen. Dus dan vul je er gewoon toch nog een.

De dozen gewoon weer inleveren op de bank bij de preekstoel.

De uiterste inleverdatum is 17 november.

Inleveren hij mij thuis kan natuurlijk ook. Hamerstraat 50.

Tel nr 045 5719236 of 06 40143144

Alvast weer bedankt,
Bernadette, Helvi en Aartje

Mededeling

Op 3 november is er een gezamenlijke kerkdienst van onze gemeente met de Gereformeerde Kerk-vrijgemaakt in Brunssum-Treebeek in het kader van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Dan wordt er in géén van onze kerkgebouwen een kerkdienst gehouden. De dienst begint om 10 uur in de Opstandingskerk, ds. Boumastraat 1 in Brunssum. U bent van harte uitgenodigd aan deze bijzondere dienst deel te nemen.

De kerkenraad

UITNODIGING

Woensdag 6 november 2019

Oecumenisch drieluik



Op de dag voor het Kerstfeest bestaat de Raad van Kerken Parkstad 45 jaar.

Begin november is het de dag van Willibrord; aanleiding voor de 2^e Willibrordlezing in Parkstad.

Na 12 ½ jaar neemt ds. Ko van

de Lagemaat afscheid als voorzitter van de Raad.
Drie redenen voor een bijzondere avond, waarvoor we u van harte uitnodigen!

Locatie: Andreaskerk, Palestinastraat 326, Heerlen

WELKOM !

PROGRAMMA

19.00 u: inloop en ontvangst

19.30 u: avondgebed met ds. Sophie Bloemert en diaken Math Cuvelier

20.00 u: koffie

20.15 u: 2^e Willibrordlezing door ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken Nederland
Thema: Oecumene is oefening in gastvrijheid

21.00 u: gesprek met en in de zaal

21.45 u: afscheid voorzitter ds. Ko van de Lagemaat

22.00 u: sluiting en nazit

OECUMENE IS EEN OEFENING IN GASTVRIJHEID



Op woensdag-avond 6 november a.s. is ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland te gast in Heerlen. De Raad van Kerken Parkstad heeft

haar uitgenodigd om de tweede Willibrordlezing te komen houden – mede in het kader van het 45 jarig bestaan van de Raad. Ds. Crouwel heeft gekozen voor het thema: *oecumene is een oefening in gastvrijheid*.

Ze zal haar verhaal openen met een persoonlijke impressie van haar eerste maanden in deze functie. Ze heeft al een flink aantal ontmoetingen en activiteiten in binnen- en buitenland achter de rug. Zo kan ze ons verbinden met de landelijke en internationale oecumene.

Vervolgens gaat ze nader in op een initiatief van de landelijke Raad van Kerken, dat sinds enkele jaren wordt gepropageerd: de kerkproeverij. Zo worden plaatselijke geloofsgemeenschappen gestimuleerd om hun deuren op te zetten in deze campagne. Onlangs zijn hiermee in diverse plaatsen in Nederland weer positieve ervaringen opgegaan, ook in de regio Parkstad. Het is de bedoeling dat kerkleden collega's, burens of kennissen persoonlijk uitnodigen een keer mee te komen naar een viering.

Dat maakt Kerkproeverij volgens ds. Crouwel tot een oefening in gastvrijheid – en daarmee tot een typisch oecumenische activiteit met een lange geschiedenis. Veel Bijbelse verhalen in OT en NT hebben immers gastvrijheid als basis. Bijvoorbeeld de weduwe, die op het pad van de profeet Elia komt. Elia vraagt haar te delen van het weinige dat ze heeft en erop te vertrouwen dat dat voldoende zal zijn. Ook Jezus roept aan het einde van een lange dag zijn leerlingen op tot gastvrijheid jegens 5000 aanwezigen. Wie zou ze met een lege maag wegsturen? Behalve een oefening in gastvrijheid, blijkt het ook een oefening in vertrouwen te zijn. Als God zijn zegen geeft, zal er meer dan voldoende zal zijn.

Waar men met Kerkproeverij meedoet, komt vaak het onderlinge gesprek op gang over wat men heeft meegemaakt.

Wat valt op? Zijn er liturgische verrassingen, biedt de preek stof tot overdenken (of juist niet), of roepen gebeden en liederen vragen op? Misschien wordt er in de koffiezaal over nagepraat of komt het later tot een gesprek dat nog wat dieper afsteekt: hoe zit het met jouw geloof en vertrouwen? Dat is het mooie, als het over en weer tot uitwisseling komt en daarmee ook tot nader begrip en herkenning. Dat is oecumene in praktijk: met respect elkaar ontvangen en ontmoeten en daarin zoeken naar wat ons als gelovigen over kerkgrenzen heen met elkaar verbindt. Met alle boeiende verscheidenheid van dien. Dat komt het geloofsgesprek ten goede en daarmee komen we bij de kern. Daarnaast blijven intensieve theologische studie, bijvoorbeeld over de gastvrijheid aan de tafel en internationale samenwerking, belangrijke pijlers. Ziehier de inzet van de bijdrage van ds. Christien Crouwel aan deze bijzondere avond.

We zien uit naar een inspirerende én gezellige avond. U bent van harte welkom in de Andreaskerk, Palestinastraat 326 te Heerlen!

Graag tot ziens, Raad van Kerken Parkstad
www.raadvankerkenparkstad.nl

Foto: banier kerkproeverij boven ingang Catharinakathedraal Utrecht

Berichten voor de Weekbrief:

Kopij voor de weekbrief dient uiterlijk op donderdag vóór 13.00 uur te worden ingeleverd bij Berteke Wijnsma, weekbrief.heerlen@pknparkstad.nl