

Vergadering van de slakken



*De slak
Langzaam, langzaam
Haast me niet
Daar kan ik niet tegen*

*Verlegen en angstig word ik
Van wie me aanraakt
Naar me kijkt
Me vergelijkt met snellere wezens*

*Laat me mijn tempo
Noem het stilstand
En, voor wie kijkt
Bewegen*

Johanna Kruit

Het was een regenachtige dag, en niet zo'n beetje. Het bleef maar doorregenen. De dorstige grond hier was vrolijk, maar de meeste mensen waren niet verheugd. Die gingen meteen klagen, de hitte deugt niet, maar regen dus ook al niet. Wie er wel blij mee waren, dat waren de slakken.

In massa's gingen ze op weg. Ze hadden best de vaart erin want er waren belangrijke zaken te bespreken. Dit jaar is de meerderheid huisjesslak. Ik vind het een iets aantrekkelijker genre dan de naaktslakken. Ik moest echt uitkijken dat ik geen huisje vermorzelde onder mijn fietswielen want ik zei het al, het was een menigte.

Je hoorde ze mompelen. 'Niet te snel dan breekt het lijntje niet', en 'we zullen doorgaan...' Dat werd trouwens gezongen, meerstemmig.

Wat viel er ineens te bespreken voor de slakken? Waarom gingen ze en masse op pad? Ik heb me laten vertellen, dat ze gingen overleggen over het gebrek aan betaalbare woningen. Want helaas is voor velen een eigen huis een onmogelijke wens. Dat is niet goed, vonden de huisjesslakken. Ze hadden het ook over het verrassende feit dat afgelopen jaar de mensen meer de natuur in gingen. Dat de planten en de bloemen opeens meer gewaardeerd werden door de mens. Zij wisten het al dat de natuur van levensbelang is. Ieder radertje is onmisbaar. Je kunt niet zomaar een soort verwijderen en omdat ook de slakken aan zichzelf dachten, beseften ze dat ze onmisbaar waren voor de wereld. Ze gaan niet heel hard die slakken, daarin lijken ze een beetje op pelgrims. Ze leggen centimeter voor centimeter af, maar ze komen ooit wel aan als alles goed gaat.

Staat er in de bijbel iets over slakken dacht ik, want er worden heel wat dieren genoemd waar ik nooit van gehoord heb. Vooral in de spijswetten komen beesten of beestjes voor waar ik niet veel van weet. Hier een klein stukje uit Leviticus 11

[13] De volgende vogelsoorten gelden voor jullie als oneetbaar; je mag er niet van eten en moet ze als weerzinwekkend beschouwen: de vale gier, de lammergier, de zwarte gier, [14] de rode wouw en de verschillende soorten buizerds, [15] alle soorten kraaien en raven, [16] de struisvogel, de velduil, de bosuil, alle soorten valken, [17] de steenuil, de visuil, de ransuil, [18] de katuil, de dwergooruil, de visarend, [19] de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis.

[20] Ook gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar.

Dat is de vliegende afdeling. Zouden slakken volgens Leviticus gegeten mogen worden? Ik denk aan de Fransen die toch wel een slakje – mits smakelijk klaargemaakt met een knoflooksausje – niet versmaden. Dit is wellicht het antwoord:

[41] Alle dieren die op de grond rondkruipen gelden voor jullie als oneetbaar; je mag er niet van eten. [42] Of ze nu op hun buik kruipen, op vier poten lopen of veelpotig zijn, je moet ze als weerzinwekkend beschouwen en mag ze niet eten.

We kunnen er over discussiëren, maar ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat slakken op hun buik, min of meer kruipen.

In mijn idee is de enige echte vindplaats van de slak in de Schrift Psalm 58 vers 9. En daar wordt de slak niet echt geprezen.

De slakken hadden het ook over ons mensen en ze zeiden. Fijn voor ze dat er weer meer kan en mag na al die narigheid van de afgelopen maanden. De mondkapjes mogen zelfs af! En nu wachten op het knuffelen want wij zijn daar ook dol op. Wij 'high fiven' met onze voelsprietten, maar zij moeten echt nog voorzichtig zijn. Zij moeten nog afstand houden, wel anderhalve meter. Dat leggen wij in een half uur af als we een beetje doorwerken.

Het is nu toch wel zomer. Dus mijn verhaal mag ook wel een beetje zomers zijn. Daarom nog dit gedichtje



*De slakjes
Twee kleine slakjes
Hielden van elkaar
Ze gingen samen trouwen
Toen werden ze een paar
Ze hebben snel hun huisjes
Op elkaar gezet
Nu wonen ze gezellig
Samen in een flat*

Marianne Busser en Ron Schroder

Nogmaals een oproepje: zoek enkele medegemeenteleden bij elkaar. Maximaal 4 of hoogstens 5. Kies een plekje dichtbij uw huis om elkaar veilig te ontmoeten (mogen ook de kerken zijn) en doe een voorstel bij mij over een datum. Dan gaan we samen een morgen of middag koffie/theedrinken. Als u hier vragen of ideetjes over hebt mag u altijd bellen.

Ds. Agnes Hana