

Helikopter of drone...

Je ziet ze nu vaak op televisie de beelden van lege steden en pleinen. Laatst was er zelfs een verzameling van alle grote steden, Parijs, Londen, New York, Rome, Berlijn en Amsterdam. Onwerkelijk stil. Het waren beelden van bovenaf gefilmd. Het leek wel vanuit een helikopter, maar het zijn drones. Een soort mini vliegtuigjes dat je voor allerlei doelen kunt gebruiken en voor adembenemende camerabeelden kan zorgen! De wereld ziet er anders uit zo van bovenaf.



Als kind stelde ik me voor de God zo naar de wereld keek en af en toe denk ik dat het nog zo is. Vanaf een mooie afstand. Zelfs meer dan de anderhalve meter die nu zo vaak genoemd wordt toekijken op de stilte, of de wirwar van auto's of mensen. Van bovenaf lijkt het of je op een mierenhoop neerkijkt.

Wij zitten er midden in, want we zitten niet in de helikopter of droge. In die onwerkelijke stilte of in een gewirwar van mensen, auto's en andere drukte.

Hoe je beeld is, wordt ook wel je perspectief genoemd. Punt van waaruit je naar iets kijkt. Dat kan je beeld, je visie bepalen. Soms hoor je wel, ik zie geen perspectief.

Er is onderzoek gedaan naar het perspectief van mensen in de tijd van nu. Er zijn nogal wat mensen die geen perspectief zien. Er is geen uitzicht op... verbetering, verandering, op mooie tijden dat alles weer wordt zoals het was. Wordt alles weer zoals het was en wil je dat ook?

Hoe is je perspectief? Zit je er in gevangen of kun je een beetje afstand nemen? Ik denk dat het bij u net zo gaat als bij mij. Er zijn dagen en uren dat het prima gaat en soms grijpt alle droefenis en onzekerheid je aan...

Ik ben gaan zoeken in de bijbel wat die zeggen van perspectief en wat we er nu mee kunnen..

Ik vond iets in de Psalmen wat voor de Psalm dichters ook een vorm van rijm is. Psalmen kun je nu eenmaal niet vergelijken met Sinterklaasverzen, maar dat ze poëtisch zijn kan denk ik niemand ontkennen. Er zijn andere vormen van rijm. In de Psalmen is dat een verschuiving van perspectief. Eenvoudig gezegd: Ik zie het helemaal niet zitten, maar U ziet een uitweg. Of U redt mij.

Waarbij U God is. Ga maar eens zoeken. Ik help u vast op weg:

Ik ben arm en zwak, God kom haastig

U bent mijn helper mijn bevrijder

Heer wacht niet langer

Psalm 70:6

'Al is mijn weg vol gevaren

U houdt mij in leven'

Ps 138:7

Ga maar eens zoeken in de Psalmen als u een ander perspectief, dan geen perspectief wilt zien... dan wordt het een vogelvlucht. Dan kijkt u naar dezelfde situatie van een andere kant alsof u in de helikopter zit. Er komt ruimte in de benauwdheid. Dat kan helpen om het nu uit te houden.

Nog wat over God die daar hoog en droog zou zitten. Ik las pas geleden deze uitspraak: Waar is God nu? Antwoord: God is overal en nergens, maar Hij heeft het wel moeilijk met deze tijd.... En in de bijbel staat heel vaak dat God afdalt, dus het idee dat God boven is, is ook daar beschreven. Gelukkig kan en wil God afdalen. Er is afstand en nabijheid.. Hij is afgedaald naar de mensen, naar ons, in Jezus.

Wat ik een heel mooi verhaal vind is dat het volk van Israel in slavernij in Egypte geen perspectief meer zag. Ze hadden het zwaar, ze leden en ze riepen tot god en die hoorde het. (Exodus 2:23-24) Dat mag ons ook moed en perspectief geven..

ds. Agnes Hana