

Gedicht voor 20 november

Blijf geborgen in je naam.

Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.

Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zij.

Blijf geborgen in je naam.

Wees als een mens gezegend
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam

Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten
je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.

Wees als een mens gezegend,
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,

om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.

Om het leren mettertijd

van de naam "Ik zal er zijn".

Blijf geborgen in je naam.

Wees als een mens gezegend.

Van: Gonny Luijpers