

Drie koningen volgden een ster.

Dit jaar vieren we wat vroeg in de kerk al Driekoningen. Aanstaaende zondag wordt het al gevierd in plaats van 6 januari.

De afgelopen dagen heb ik gewerkt aan de voorbereidingen van de dienst en er was heel wat inspiratie buiten de bijbel. Deze foto kreeg ik van een vrolijk familielid.



We hebben er wel om gelachen. De drie koningen met hun vaccins waar velen op wachten. Dit grapje kan maar een keer, het is hopelijk volgend jaar niet meer bruikbaar.

De koningen of magiërs volgen een ster, maar hier op dit plaatje heeft het toch veel weg van Coronavirus.

Over die ster is meer te zeggen. Ik heb geen idee of u het nieuws gevolgd heeft over de bijzondere ontmoeting tussen Jupiter en Saturnus. Afgelopen week hadden we het kunnen bekijken. Ik ben die avond en nacht een paar keer gaan kijken. Want de volgende ontmoeting zou in 2080 zijn. Ik ben bang dat ik dat niet red.. Helaas er waren alleen wolken, dat was wel heel jammer.

Ruud Otten heeft een bijzondere hobby. Hij fotografeert de sterrenwereld. Daar word je vanzelf gelovig van. Hij stuurde me twee foto's van de beide planeten.

Hier zijn ze



Jupiter met de rode vlek en Saturnus met de ringen

Hij was al actief in het heelal 5 dagen voor de bijzondere ontmoeting van Jupiter en Saturnus. Hij stuurde een artikel mee, waarin uitgelegd werd dat er rond de geboorte van Jezus ook en zelfs meermalen zo'n ontmoeting was. Je ziet het haast voor je, en dan kun je begrijpen dat die 3 wijzen verwonderd waren over dit verschijnsel. Matteus 2 beschrijft het zo:

‘ [1] Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. [2] Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’

Ik krijg bij dit verhaal en de beelden van de sterren een bijzonder gevoel. Wat een wonder, die grote planeten die elkaar ontmoeten. Een kus wordt het genoemd. Dat is toch wel heel troostend voor ons allen dat twee planeten elkaar in het jaar van afstand houden, even omhelzen. Zou het een teken zijn van een nieuw begin? Zoals dat was bij de geboorte van Jezus? Als dat zou kunnen. Dat we wijzer, vreedzamer, duurzamer uit deze crisis zouden komen. Meer tevreden met alles wat we hebben en dankbaar voor onze mooie aarde onder een prachtige sterrenhemel.

Dan gaan we een hoopvol nieuw jaar in. Ik wens u een goede jaarwisseling – hopelijk zonder vuurwerk- en een gezegend 2021.

Ds. Agnes Hana