



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



22 september 2021

Betreft: **coronabrief 19 einde maatregelen**

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

Geef elkaar de ruimte

Op 25 september '21 veranderen de regels rondom corona weer. Er wordt veel keuzevrijheid geboden aan gemeenten. Het coronatoegangsbewijs wordt afgeraden voor kerken door het moderamen van onze synode. Dat roept tegelijkertijd vragen op over afstand houden en hoeveel mensen er in de kerk kunnen plaatsnemen. Wat is veiligheid, en wat geeft een gevoel van veiligheid? Van belang blijft om als broeders en zuster met elkaar om te blijven gaan, ook als de standpunten verschillen. Het motto van het moderamen van de synode is: Geef elkaar de ruimte. Het motto in onze classis is: Blijf met elkaar verbonden, ook over de afstand van verschillen heen.

Basisregel

De basisregel 'verplicht 1,5 meter afstand houden' verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van '1,5 meter afstand houden' formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Als breed moderamen realiseren we ons goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - verdeeld zijn.

Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Dat alles weer kan, hoeft niet te betekenen dat je het ook doet. In de kerk is het goed rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of met mensen die zich niet veilig voelen. Elke gemeente zal zelf moeten overleggen wat het best is in de lokale gegevens. Het zou fijn zijn als we daarbij het motto van het moderamen van de synode in gedachten houden: Geef elkaar de ruimte.

Eredienst & andere kerkelijke bijeenkomsten

Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is 'gepast afstand' te houden. Hoe een gemeente 'gepast afstand houden' invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Gemeenten kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren.

Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck.

Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het breed moderamen is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Onze scribe van de synode René de Reuver: "Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn."

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

- Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
- thuisblijven en testen bij klachten;
- zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

Evenementen

Als er binnen een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen die door elkaar heenlopen (meer dan 75 personen)) is het werken met een coronatoegangsbewijs wel verplicht, alsmede vaste zitplaatsen. Buiten is het maximum 750 personen en moet er ruimte zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Ventilatie

Het moderamen van de synode adviseert plaatselijke gemeenten om speciale aandacht te besteden aan ventilatie. Zie hiervoor ook het advies van het CIO. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. Zie www.eerstehulpbijventilatie.nl voor meer informatie.

Verhuur (ruimtes in) kerkgebouwen

Wanneer ruimten aan derden worden verhuurd zijn de algemeen geldende coronaregels van toepassing. Met name als hierbij ook horecafaciliteiten van

toepassing zijn. Hierover zal deze week meer informatie worden gepubliceerd door de overheid.

De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 1 november.

Zie de website van de landelijke kerk: [‘Geef elkaar de ruimte’ - Advies nav versoepelingen 25 september | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Blijf bij mij

Ik sluit deze brief graag af met een gedachte over het lied 'Blijf mij nabij'. Het lied 'Abide with me' ontstond tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Het is nog steeds een geliefd lied, in het nieuwe liedboek 247. Het lied handelt over het verlangen naar iemand bij wie je thuis bent. Het heeft verbindingen met de prachtige psalm 139, maar ook iemand als cabaretière Claudia de Breij heeft er haar eigen tekst bij gemaakt:

*Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.*

Naast de troost die van dit lied uitgaat, biedt het ook kansen voor de kerk, zoals Tim Vreugdenhil op p. 108 van zijn boek 'Opener dan ooit' betoogt. Het gaat over de kern van wat kerk-zijn is. Bij mensen blijven. Kom wanneer je wilt. Als het nergens anders kan. Tranen drogen. Ik bij jou en jij bij mij. Altijd open, altijd plek.

Thuiskomen als de verloren zoon in de gelijkenis. Thuis zijn bij God.

Wat is het mooi als we in de kerk beseffen dat dit de kernwaarden zijn waar we uit leven. Moge het ons ruimte, betekenis, en vreugde geven.

Brochure

Nu de lock free werkelijkheid is geworden, wijs ik u graag nog een keer op de voor de zomer verschenen brochure 'Kerk na corona - hef op uw hoofden'. Uiteraard biedt deze brochure geen pasklaar antwoord op alle vragen, maar is behulpzaam in het nadenken over de komende periode. De brochure is in digitale vorm, te downloaden via de website.

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-na-de-lockdown-download-de-brochure/>

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne,

in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

Kijk ook eens op de vernieuwde website: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>