

Avondrust



Bim bam, bim bam
Hoor de avondklokke luidt
Luister stille, het beduidt:
Avondrust

De avondklok ging in, we hadden het kunnen weten. Veel landen om ons heen hadden die al. Dus waarom ons intelligente lockdown landje niet? Ik moet eerlijk zeggen dat wij in de avond tegenwoordig zelden buiten, of op de weg komen dus het was niet lastig of benauwend voor ons. De eerste avond kwam opeens een lied in me op. Het staat hierboven. Wij zongen dat op school en in het gezin. Met zes kinderen een canon zingen wil wel lukken. In de kleinere gezinnen van tegenwoordig wordt dit wat lastiger. Om 21.00 uur waren wij bezig met het stille luisteren wat die avondklok opleverde... avondrust? Nou het pakte iets anders uit. Wel lag er de volgende morgen sneeuw, zou dat ook iets met die avondklok te maken hebben? Je kon precies zien bij iedereen wie er al uit geweest was. Soort controle voor de avondklok-negeerders of, zoals ik las, de mensen met de avondklokhond? Onze taal wordt wel snel verrijkt met nieuwe termen. Maar die avondrust? Ai dat ging niet goed.

Inmiddels al een paar avonden en nachten 'avond onrust'. Allerlei mensen verheffen hun stem tegen...., ja tegen wat? Ik las van deskundigen dat het niet zozeer de avondklok is maar een cocktail van allerlei onlustgevoelens. Dat gaat ver kun je zien. Vernielingen, bedreigingen en allerlei zinloos geweld. Ook weer zo'n term, zinvol geweld komt maar zelden voor denk ik.

Ik ga hier geen oordeel vellen, iedereen heeft er een mening over. Laten we zeggen dat deze hele periode, die bijna een jaar bestrijkt, iets/veel vraagt van mensen. En voor sommigen blijkbaar te veel.

Hoe dan ook thuisblijven. Je huis als leefruimte dat is al een tijdje. Kun je alleen met jezelf zijn? De oude monniken zeiden tegen de jongeren, die gretig binnenkwamen om de (snel)weg naar heiligheid te zoeken; 'ga naar je cel en die zal je alles leren.' Er was een uitdrukking; 'Cella est caelum' de cel is de hemel. Hmmm het kan ook een hel zijn hoor ik in gesprekken met u, er zijn heel wat onder ons die naar buiten willen, de ontmoeting, het bruisende leven in. Helaas nog een tijdje geduld en volhouden. Kun je van je huis een heilige ruimte maken? Ik heb een boek besteld – ja bij de plaatselijke boekhandel- 'Leven als een kluisenaar' van Benoit Standaerd. Ik zal er vast wel eens iets van de wijsheden die er zeker instaan, met u delen. Ook wij zijn kluisenaars tegen wil en dank. Hoe kunnen we onze cellen heiligen? Bij het bijbelgenootschap las ik een stukje Psalm en een gebed. Dat wil ik met u delen.

***Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9, NBV***

Gebed

Eeuwige God,
zegen onze huizen
dat er vrede te vinden is
moed om het uit te houden
en uw liefde in overvloed.
Amen

Ds. Agnes Hana

Foto van een huis, waar je alle ruimte hebt. Kasteel in Cormatin (F) vlak bij Taize.

