



FEDERATIE PROTESTANTSE PARKSTADGEMEENTEN

Teken van hoop

Elke zondag luisteren we in de kerk naar verhalen uit de Bijbel, verhalen van mensen over hun ontmoetingen met de Eeuwige. Die verhalen zijn heel verschillend, maar er loopt ook een rode draad door heen. Veel verhalen vertellen van mislukte relaties, gestrande mensen, vastgelopen situaties en een uitzicht op een doorbraak is er niet. Maar telkens weer komen er toch openingen en ongedachte oplossingen. Zo zijn de verhalen van de Bijbel een **teken van hoop** en dat is de rode draad in al die verhalen.



.....telkens weer komen er toch openingen en ongedachte oplossingen..... #

Zo'n vastgelopen situatie kan optreden als een mens in financiële nood zit. Door echtscheiding of ontslag kan een onhoudbare situatie ontstaan. Waar kan je dan toch nog terecht? Het is een kerntaak van de diaconie om mensen in een hopeloze situatie bij te staan. Daarom zamelen we in elke kerkdienst geld in voor mensen dichtbij en veraf die getroffen zijn door rampen. En als mensen direct een beroep op ons doen om te helpen, dan doen we dat, om een **teken van hoop** te zijn als het leven onvriendelijk is.

In januari komen we weer bij u langs voor de Actie Kerkbalans. We vragen bij deze actie om uw steun in financiële zin voor het komende jaar, zodat onze kerk in balans kan blijven. Zonder u gaat het niet. Daarom doen we een beroep op u, om een teken van hoop te geven.



.....een weldaad
als je als mens gezien
wordt....#

Ook op een andere manier kan een mens vastlopen. Het leven kan wreed zijn als ziekte, ongeluk of de dood je treft. Je leven raakt uit balans en zicht op de toekomst is verduisterd. Dan is het 'balsem voor de ziel' als er mensen

zijn die naar je willen luisteren. Het pastoraat in onze gemeenten heeft de taak op zich genomen om dat luisterend oor te hebben voor mensen in nood. Want wat is het een weldaad als je als mens gezien wordt in je strijd om het leven te leven, een echt **teken van hoop!**



Samen zingen, dat is een wezenlijk kenmerk van de Protestantse traditie. Ook onze kerk is een zingende kerk. We zingen liederen van honderden jaren geleden, maar leren ook nieuwe liederen uit het onlangs verschenen liedboek. Bij sommige liederen zing je de hoop naar binnen. 'Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop', componeerde Sytze de Vries. Het samen zingen van zo'n lied verbindt je met elkaar en is een krachtig **teken van hoop.**

Op Paasochtend vorig jaar hielden de drie Parkstad gemeenten een gezamenlijke dienst. De 'Harpe Davids' werkte mee en er kwamen zoveel mensen dat in allerijl stoelen moesten worden bij gezet. De zang klonk daardoor krachtiger dan ooit en we ervoeren dat de Protestantse stem nog vol leven is. Zo'n dienst is het resultaat van steeds nauwere samenwerking tussen onze drie gemeenten. We gaan dan ook verder op die ingeslagen weg, want het samen optrekken is een **teken van hoop**.



..... kostbare schatten: inspirerende verhalen, een hechte gemeenschap en de wil om dienend in het leven te staan#

We bewaren met elkaar kostbare schatten: inspirerende verhalen, een hechte gemeenschap en de wil om dienend in het leven te staan. Dat zijn waarden, die we niet alleen willen bewaren, maar ook willen doorgeven. Daarom zijn er in onze gemeenten mensen, die zich ervoor inzetten om kinderen en tieners vertrouwd te maken met die schatten. Naast activiteiten door de week wordt elke zondag in een aparte ruimte een verhaal uit de Bijbel verteld, opdat ook onze jeugd zal leven van dat **teken van hoop**.



Foto: E. Bastiaan-Net

Begroting 2017 - PGH	Heerlen
baten	
baten onroerende zaken	
rentebaten en dividenden	
bijdragen levend geld	
subsidies en bijdragen	
lasten	
lasten kerkelijke gebouwen	
afschrijvingen	
pastoraat	
lasten kerkdiensten	
verplichtingen/bijdragen andere organen	
salarissen	
kosten beheer en administratie	
overige lasten en baten	



Wij hebben de inkomsten van Actie Kerkbalans nodig:

- **voor de zondagsdiensten**
- **voor het pastoraat**
- **voor de jeugd**
- **voor vergaderingen en bijeenkomsten**
- **voor het onderhoud van de kerk**

Protestantse Gemeente te Heerlen

Templesplein 14, 6411 ET Heerlen

045-5719236 / 045-5718745

info.heerlen@pknparkstad.nl, www.pknparkstad.nl

NL28FVLB0635808420 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heerlen